

Tina French Nielsens tale
Valg af borgmesterkandidat i Venstre
Tirsdag 17/11

DET TALTE ORD GÆLDER

Kære alle

For fremtiden skal Aalborg Kommune være borgerligt ledet.

Det er mit mål!

Ja, der skal sidde en Venstre-kvinde – mig – for bordenden i Magistraten og Byrådet – fra 1. januar 2018. Ubegribeligt mange års Socialdemokratisk styre skal være ovre. Vi trænger til at Socialdemokraterne går på pension.

Hvis du spørger, hvilken forskel vil det gøre. Så er svaret enkelt:

Der vil være ALT til forskel.

Hvis forskellen skal forklares helt enkelt, så er det at:

Det kommer til at handle om borgeren – DIG, og hvad du har brug for – i stedet for ”systemet”.

Vi vil med andre ord ”vende tænkningen”, så det er borgeren vi er her for – ikke for systemets skyld. Så når vi finder nye løsninger tager vi udgangspunkt i, hvordan det passer for den enkelte borger og ikke for at forandre så lidt som muligt for systemet.

Vi skal også turde sige, at noget er vigtigere end andet:

Børnene ejer fremtiden. Dem skal vi satse på. Vi skal ikke glemme det andet, men vi skal satse på børnene!

Et eksempel: Jeg har haft 4 børn i børnehaven. Jeg er ikke psykolog, men jeg kunne efter ret kort tid se på de børn jeg mødte i børnehaven – og på deres ”rum” med tøj og madpakke - om børnene ville fejle i vores system. Eller om de fik en chance for at lykkes. ALLE børn skal i fremtiden i Aalborg Kommune have chance for at lykkes! Vi skal hjælpe alle børn.

For at få råd til det fremtidens velfærd, så skal vi give erhvervslivet de rammer, som de har brug for, og ikke bare de rammer ”systemet” i dag kan finde ud af.

Erhvervslivet skaber vækst, når ledere og medarbejdere bruger tiden i virksomheden og ikke på at servicere kommunen med alle mulige kontrolskemaer og andet bøv1. Vi skal turde lave systemet om, for at gøre det bedre, så kommunen hjælper erhvervslivet med at vækste frem for at begrænse det, og bebyrde det.

Jeg vil gøre det lettere at være virksomhed i Aalborg Kommune!

Med mig i spidsen for kommunen skal det handle om, VORES fælles kommune i stedet for land eller by. Det vil sige balance mellem investeringer i byen og i oplandet.

Og, så kommer det til at handle om at passe på de ting vi har – bygninger, veje, fortove og vedligehold af det – selvfølgelig uden at sætte udviklingen i stå men i respekt for, at vi ikke ”bare” kan bygge os i armod.

Se nu bare kulturbroen over Limfjorden, hvor der er afsat midler til at bygge, men ikke til at vedligeholde og drifte. Det er uansvarligt, når man ved regningen kommer!

Sidst men ikke mindst kommer det til at handle om professionel ledelse. Jeg tror om nogen på, at alt starter med en dygtig og dedikeret ledelse med hjertet på rette sted og den sunde fornuft i behold.

Vi skal turde tage de svære valg – de valg, som holder på den lange bane og ikke bare de valg der gør nogle få glade i dag. Vi skal turde kigge ned i kommunekassen og se hvad vi har råd til, og derefter tage de svære snakke. Alting bliver svært, hvis vi bruger penge, som vi ikke har – men gør vi det klogt kan vi omstille i tide.

Det var forskellen på ét minut, men jeg håber, at jeg her – i venners lag – har lidt mere tid til at forklare, hvorfor jeg er sikker på, at en samlet borgerlig blok kan vinde de 5.624 stemmer over midten, som det kræver, at få en borgerlig borgmester i Aalborg Kommune.

Inden jeg går videre til jeg dog lige give en kort introduktion til, hvem jeg er:

Jeg tror trods alt ikke, at jeg har mødt alle er i lokalet før.

Jeg er jo ”Tina”. 44 år gammel.

Født og opvoksen i det private erhvervsliv med en forældre, der havde landbrug – jeg selv har dog arbejdet i henholdsvis en produktionsvirksomhed i eksport og IT-afdelingen og som konsulent i et større IT-firma.

I 2001 blev jeg valgt til Nibe Byråd, hvor jeg sad i økonomiudvalget og var viceborgmester. Ved KV2005 blev jeg rådmand her i Aalborg Kommune, og det har jeg fungeret som siden 2007. Først i Ældre- og handicapforvaltningen, nu i Skoleområdet.

Privat er jeg gift med Peter på 17. år – men jeg tænker vi næsten har været sammen altid – og vi har 4 børn i alderen 8-16 år. Bor i den vestligste del af vores smukke kommune.

Nu har jeg fortalt, hvad jeg har lavet. – MEN jeg har altid troet, at jeg skulle være revisor.

Og, jeg har da i hvert fald aldrig som barn drømt om at være politiker på fuld tid.

Sådan blev det bare.

Politik er som at ride på en tiger. Når den stormer igennem junglen med dig på ryggen er der kun to valg: Du kan blive på, eller du kan ryge af i farten.

Jeg har hele tiden hængt i. Fordi jeg har troet på, at det jeg lavede politisk var rigtigt. Det har ikke altid været let. Men, når jeg står her og ser ud over jer – så bliver jeg mere og mere overbevist! Det er rigtigt!

Jeg ser vores byrådsgruppe, som jeg er SÅ glad for. Sikke et sammenhold vi har. Sikke gode vi er til at ”spille hinanden gode”. Bakke hinanden op. Hjælpe hinanden.

Det er ikke nogen selvfølge, at en politisk gruppe fungerer så godt som vores. Tid med jer i byrådsgruppen er tid for Aalborgs fremtid! Jeg har en kæmpe stor respekt for jer alle.

Duedahl og jeg har altid tid til at tænke politik, mens I andre skal passe både jeres almindelige job, og så har I altid overskud til nytænkning af politik / OG, man får energi og ny gejst af vores møder OG et godt grin også ofte, så tusind TAK til jer!

Og lige udenfor vores kreds af valgte politikere ser jeg nye utålmodige Venstrefolk vente på, at det igen bliver valg. De står som galoppeste i startboksen. Klar til at vinde flere mandater til Venstre. Jeg glæder mig til at byde velkommen til nye i et nyt byråd med flere borgerlige mandater!

Jeg ser også repræsentanter for vores base - vores organisation. Den kører solidt og støt. TAK til jer også.

Og så ser jeg noget af det allervigtigste i politik: Alliancepartnere! Jeg er glad for her i dag, at have besøg af LA, K og DF. Vi tager en snak om ”verdenssituationen” i Aalborg Kommune lige om lidt.

De fire ting tilsammen giver os nye muligheder. Muligheder, som vi skal bruge.

Bruge til:

At gøre Aalborg borgerligt ledet i fremtiden!

Venstre, LA og K er ikke med i budgettet for 2016. Det er vi ikke fordi, vi ikke var tilfredse med de øvrige partiers vilje til indsats for erhvervslivet. Vi ved, at vores kommune er blandt de ringeste i Danmark på erhvervsvenlighed målt af blandt andet Dansk Industri og Dansk Byggeri.

Når Thomas Kastrup skal vælge imellem at tilgodese erhvervslivet så bremses han altid af sit hensyn til LO og de faglige organisationer og deres ønsker om det

modsatte krydret med krav om sociale klausuler, kædeansvar og så videre. Sådan er det bare – det må vi konstatere.

Efter budgetlægningen i år, hvor vi tre partier gik fra budgetforliget skrev Samfundsforsker Johannes Andersen fra Aalborg Universitet i Nordjyske, om de borgerlige partier at:

”Partierne ville vise, at de ikke bare er et nikkende halehæng til borgmesteren”.

Og selvom jeg ikke altid er enig i Johannes Andersens analyser, så har han fuldstændigt ret denne gang: Vi er ikke medløbere til borgmesteren,

Vi er i stand til at løbe forrest! Sætte retningen, følge op og gennemføre. Professionelt, dedikeret og med styr på økonomien.

Vi er klar til at vise, at VI kan gøre en forskel.

Der er 3 ord, som skal styre os igennem denne proces:

- Sund fornuft
- Vilje til nytænkning, og
- Klare planer

Da jeg blev rådmand i Ældre- og handicapforvaltningen gav jeg forvaltningen en ny start. En start, hvor de fik lavet en ny plan for arbejdet – med opgave ude ved Fru Jensen som den vigtigste af alt - OG jeg fik sat et hold af chefer og medarbejdere, som ville og turde.

Og det VED jeg, for da jeg forlod ÆH sagde flere til mig: Du fik os til at turde, og satte os fri. – det er sætninger, som dem der gør, at man får lyst til endnu mere politik!

Da jeg blev rådmand for Skoleforvaltningen var det midt i en voldsom brydningstid.

Vi har nu efter 1½ år sat en ny vision med klare mål om børnenes læring og trivsel og er i gang med at opbygge en forvaltning og et skolevæsen, som sætter dagsorden nationalt.

Man ved man har sat en dagsorden, når man indenfor kort tid bliver inviteret til:

- at holde oplæg på Børnetopmødet i Aalborg for 2500 børne-/ungepolitikere fra hele landet
- at tale til 1500 skoleledere til deres årlige konference og
- at undervise på den offentlige toplederuddannelse med højtstående embedsmænd fra stat, region og kommuner.

Jeg ELSKER DET.

Jeg kan lide at sætte en dagsorden. Jeg kan lide at gøre en forskel

Nu vil jeg ikke længere være revisor – jeg vil være borgmester! Og, det er et mål, som jeg har tænkt mig at gå efter.

Jeg vil ikke være borgmester for selv at stå øverst på podiet — MEN FOR AT SÆTTE EN NY DAGSORDEN. Gøre en forskel for DIG og dine i jeres hverdag! For den by DU kommer fra!

Jeg vil ikke forandre det, der virker.

Jeg vil forandre det, der ikke virker - OG stile endnu højere med det, der virker.

Jeg vil være konsekvent i den retning vi sammen sætter OG følge op på resultater.

Jeg vil gøre det på tværs i kommunen og på tværs af politiske skel. Mit DNA kalder altid på samarbejde. Jeg tror mest på løsninger, hvor vi gør ting sammen. På tværs af forvaltninger, på tværs af partier.

Vores samarbejde i byrådet er skredet i de sidste år. Vi er blevet delt op i en blå blok og en morderligt rød blok. Thomas Kastrup evner ikke at samle på tværs. Han har glemt, at et samarbejde skal gå begge vej. Hvis vi skal samarbejde skal ALLE give og tage. Så skal vi ikke kun bruge hinanden til at gøre beslutninger legitime, men ALLE parter skal have noget ud af det. Have noget af det de tror på.

Man kan jo mene om vores tidligere borgmester, Henning G., hvad man vil - men han sagde – at ”sammen tør vi mere”. Og han mente faktisk sammen. Han forstod samarbejdet. Det gør Thomas Kastrup ikke.

Socialdemokraterne er blevet selvtilstrækkelige.

Socialdemokraterne har været på spin-kursus og har lært, at man bare skal fortælle en god HISTORIE igen og igen – så tror folk, at alt er godt.

I Venstre vil vi gerne fortælle det, der er godt. Vi tror det er godt at spejle sig i det, der går godt.

Men vi ved også, at der rundt omkring i vores kommune er masser at arbejde med. Vores kommune er ikke så perfekt, som socialdemokraterne vil gøre den til. Der er masser at arbejde med.

Aalborg skal heller ikke længere agere som om vi ved alt – ”vi har kun viden at give ud af, vi kan ikke lære af andre”

Vi skal spille sammen med og hente de gode idéer fra de andre kommuner. Både kommuner tæt på og andre sammenlignelige kommuner. Ingen er nogensinde blevet klogere hurtigt ved at opfinde det hele selv.

I Venstres valgprogram til næste valgprogram bliver de helt centrale emner, de emner, som jeg nævnte i min indledning:

FREMTIDEN i Aalborg Kommune skal tilhøre børnene.

Jeg vil ikke længere finde mig i, at børn tabes allerede i børnehaven. Det skal vi handle på. Vi skal turde sige, at NEJ – der er ikke ”kun” fri leg for vores børn i børnehaven. Vi må stille krav om, at børn bliver klogere af at komme i dagsinstitutionerne.

Vi VED, at et tre-årigt barn fra en almindelig familie har hørt 30 mio. flere ord når de starter i børnehaven end et barn fra et ”tungere” hjem.

Vores dygtighed til at mestre sproget afgør hvad vi får ud af vores skolegang. Børns faglige resultater hænger tæt sammen med, hvor meget tale de lærer at mestre og hører som små.

Vi har i Aalborg Kommune alt for mange børn, der tabes allerede før de er startet i skole. Og vi kan se, at de ikke kan nå at indhente det i den tid vi har børnene i skolen. De er ”tabt” på forhånd.

Jeg vil have sprogscreening og dedikeret arbejde med sprog i børnehaven for de svageste børn. Vi ved fra forskellige undersøgelser, at det er så lidt der skal til, for at vi får børnene ind i god gænge - men, det skal gøres rigtigt med en struktureret indsats og med hjertet på rette sted.

.

Et andet centralt emne, bliver et emner, som jeg må sige, at jeg ikke magter at tale om længere. Sådan har jeg det med debatten om land og by. Den debat har kørt alt for længe uden at der er sket det helt store.

FOR FREMTIDEN ER LAND OG BY LIGE

Vi har brugt rigtigt mange penge i landdistrikterne og i Aalborg by – men, de mellemstore byer halter stadig bagefter. Jeg har ikke nogen fast køreplan for, hvordan vi skal få de mellemstore byer bragt på lige fod.

Jeg kan bare se, at der eksempelvis i Nibe er rigtige takter, fordi vi politisk afsatte penge direkte til byen og fordi de lokale nu er kommet i tæt dialog med By- og landskabsforvaltningen. Det gør også, at når forvaltningen så GØR noget i byen, så gør de det rigtige. Det er et eksempel, som vi må følge fremover – de lokale skal inddrages i processen.

Vi skal turde prioritere og følge op på, at vi fordeler vores anlægskroner der, hvor det trænger. Og, vi SKAL prioritere de mellemstore byer.

Og, så skal det altså fremover være Aalborg Kommunes politikere, der sætter dagsordner for, hvorledes Aalborg skal udvikle sig og ikke investorer med gode idéer. Jeg er vild med folk med gode idéer.

Men jeg vil gerne som folkevalgt have indflydelse på hvilke ideer der skal føres ud i livet inden forvaltningerne er færdige med at udføre planerne sammen med investorerne.

Jeg vil have kontrollen af byudviklingen, visionerne for den – tilbage på politikernes bord. Det må være ret og rimeligt, når vi er valgt til at repræsentere hele kommunen

Aalborg er en fantastisk by og vores dynamo. Vi skal ikke stoppe udviklingen, men vi kan godt skrue lidt ned for de offentlige investeringer og gøre plads til private investeringer – de investeringer, som skaber reel vækst. Der er andre, der kan bygge end boligselskaberne med offentlige finansiering.

-

Sidst men bestemt ikke mindst:

Så tror jeg, at alt står og falder med god ledelse.

FOR FREMTIDEN skal Aalborg Kommune ledes professionelt.

Vi skal stile mod at have de dygtigste ledere.

De dygtigste medarbejdere.

Og, så skal vi turde sætte dem fri.

Vi skal som politikere beslutte rammer og retning.

Og så skal embedsværket anvise os muligheder, inspirere og gå i dialog.

Jeg ser til dagligt, hvad god og professionel ledelse kan gøre for en skole.

Jeg har set det på plejehjemmene og på handicaptilbuddene.

Jeg ser, mærker og oplever det, ligegyldigt, hvor jeg kommer, går – arbejder eller står.

Derfor skal Aalborg Kommunes øverste leder også være dygtig. En leder der tør sætte retning.

Som en professionel leder for Aalborg Kommune vil jeg sørge for, at vi tager de rette valg på de rigtige tidspunkter, at vi tør prioritere, og gøre det der gør ondt, hvis det er strengt nødvendigt.

Aalborg er en stærk økonomisk kommune. Blandt andet fordi vi borgerlige har været med til at tage ansvar for økonomien i mange år, men også bare fordi vi er en stor kommune – der er flere penge at rutte med end der på Mors eksempelvis.

At passe på pengene og samtidig udvikle indenfor den samme ramme kræver utrolig professionel og modig ledelse. Også DERFOR er god ledelse vigtig. Jeg skal nok tage det politiske ansvar for beslutningerne. Men vi har brug for dygtige ledere i laget under, der kan føre vores politiske visioner ud i virkeligheden.

Thomas Kastrup er dirigeret af Enhedslistens Per Clausen godt i gang med at tømme kommunekassen. De bruger mere og mere uden at se at der ikke kommer mere og mere i kassen.

Det er ikke særligt ansvarligt. Det er populistisk når man ikke tør træffe nogen ubehagelige beslutninger men ”bare” har åbnet for sluserne, så pengene drøner ud af kommunekassen. Det bedste eksempel vil gå over i historien for uansvarlighed: køb af et kulfyret elværk - Nordjyllandsværket!

Vi SKAL have ansvarligheden tilbage på banen.

I dag er der faktisk lige præcis 2 år til vi skal til valg igen – den tredje tirsdag i november 2017. Det betyder også, at det er præcist 2 år siden, at vi var til kommunalvalg sidst. Sidste gang manglede de borgerlige 5.624 stemmer for at vinde borgmesterposten.

Jeg tror vi er tættere på nu, fordi socialdemokraterne sammen med Enhedslisten har forvaltet vores kommune dårligt siden da.

Jeg ville gerne her i aften have gjort status sammen med Thomas Kastrup. Jeg ville gerne have taget en debat med ham om, hvordan vi hver især synes det går i Aalborg Kommune. Jeg har inviteret Thomas, men som I kan se, så kom han ikke.

Det får mig dog ikke til at glemme, så derfor foreslår jeg, at vi tager en række debatter om hvordan vi synes det går først i det nye år.

Jeg udfordrer derfor Thomas til at debattere en række emner hos forskellige organisationer:

- 1) En overordnet debat om politiske visioner for Aalborg Kommune hos vores ungdomsorganisationer og sammen med dem i Ungdomspolitisk Hus, hvor alle er velkomne!
- 2) En debat om fremtidens prioritering af de mellemstore byer i Hals i forbindelse med at Thomas flytter borgmesterkontoret dertil i uge 2 – så kan vi også få noget substans i det populistiske tiltag!
- 3) En debat om prioriteringerne på ældreområdet hos Ældresagen!
- 4) Og sidst men ikke mindst: En debat om Erhvervslivets vilkår hos Dansk Industri, som har givet tilsagn til at tage imod os, hvis Thomas vil.

Nu er jeg spændt på om Thomas tør se sin modstander i øjnene! Jeg tør for jeg ved, at jeg har noget at byde på – og at jeg ikke er enig med Thomas.

Vi trænger til nytænkning og fornyelse.

Før valget sidste gang gav vi nogle konkrete løfter til jer som borgere – jeg nævner her bare 3:

- Vi ville genindføre skolesvømningen, det har vi gjort
- Vi ville skabe én indgang for erhvervslivet, det er i gang
- Vi lovede at skaffe penge til ældreområdet, det har vi gjort!

I Venstre holder vi det vi lover.

Vi siger, hvad vi gør – og vi gør, det vi siger.

Et nyt valg står snart for døren.

Med fare for at gentage mig selv, så vil jeg lige ramme ind, hvad det er jeg vil – denne gang i overskrifter:

Jeg vil have ”det sunde fornufts princip” tilbage på banen.

Jeg vil sikre Aalborg Kommunes fremtid og økonomi.

Jeg glæder mig til, at jeg med jeres hjælp kan sætte mig bordenden i Aalborg Kommune fra 2018, så vi sammen kan gøre Aalborg kommune endnu bedre.

Tak for ordet. Jeg glæder mig til kampen!